



“Kiezen voor vrijheid”

Herdenken en vieren op de avond van 4 mei 2020 om 19.00 uur

in de Heilig Hart van Jezus parochiekerk te Maarsssen

Voorgangers: ds. Corinne Groenendijk, pastor Jos van Os, ds. Kees Brouwer

Pianist: Dario ter Maat

Deze viering is voorbereid door leden van de Raad van Kerken Maarsssen.

Woord van welkom.

Groet:

V: Vrede zij u allen

A: Vrede in de wereld

Bemoediging: (naar Psalm 121: 1,2 en 146: 6-10)

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan?

A: Onze hulp komt van de Levende

V: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw is tot in eeuwigheid

V: die recht doet aan de verdrukten

A: brood geeft aan de hongerigen

V: die de gevangenen bevrijdt

A: en blinden doet zien

V: die de gebogenen opricht

A: en de rechtvaardige liefheeft

V: die de vreemdelingen beschermt

A: wees en weduwe staande houdt

V: De Levende is koning tot in eeuwigheid

A: God van geslacht op geslacht. Halleluja.

Lied: Vrede voor jou ... (melodie: Zo maar een dak NLB 276,GVL 568)

Vrede voor jou, met ons verbonden,

vragend hoe 't is nu mens te zijn.

Jij heel alleen, vreemd al die afstand,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Gedicht: Nachtelijke stemmen in Tegel (Dietrich Bonhoeffer, 1944)

Buiten gaat door de velden zingend een zomeravond voorbij, die mij niet kent.
Ik lig uitgestrekt op mijn bank naar de grauwe muur te staren.
Langzaam laat de dag zijn golven bedaren aan het eeuwige strand.
Ga even slapen! Versterk lichaam en ziel, hoofd en hand!
Tot na een bloedrode nacht jouw dag begint.
Houd vol! Nacht, stilte. Ik luister gespannen.

Ik hoor hoe mannen slapeloos liggen te draaien, vol verlangen naar vrijheid en vurige daden.
Vroeg in de ochtend overvalt hen de slaap en dromen ze van hun vrouw en hun kind,
zacht murmelend als een beekje.

Nacht, stilte.

Hoor je het trillen, scheuren en barsten tussen de zwijgende muren,
als honderden het vuur van hun harten ontsteken?

Een dovenkoor, maar mijn oor staat wijd open:

'Wij, oud of jong, welke taal we ook spreken,

wij, sterk of zwak, of we slapen of waken,

wij, arm of rijk, we zijn gelijk in ellende.

Wij, weerbarstig of neerslachtig, onschuldig of crimineel,

we delen het lange funeste alleen zijn.

We zoeken elkaar, schreeuwen het uit. Broeder, hoor je mij?'

Twaalf schelle slagen van de torenklok maken mij wakker.

Ze missen de warme tonen om mij geborgen te voelen.

Geblaf van een nijdige hond in het holst van de nacht laat me schrikken.

Ik wil de wenteling zien van de tijden, als aan de donkere hemel lichtsignalen verschijnen,
nieuw gegoten klokken eindeloos beieren boven de landen.

Het eerste ochtendlicht komt door het vensterraam gekropen, bleek en grijs.

Een zuchtje wind streelt zomers lauw mijn voorhoofd.

Buiten trekt door de velden jubelend een zomermorgen voorbij, nog zonder mij.

Broeder, we houden vol tot na de lange nacht onze dag begint.

Stilte.

Lezing uit Jozua 4: 1-7

Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Jozua: ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de Heer, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’

Lied: Mijn ziel kom op adem, kom tot rust

Mijn ziel, kom op adem, kom tot rust,
want onze God heeft je bevrijd, je losgemaakt uit banden van de dood,
en alle tranen van onze ogen afgewist.

Korte uitleg van Jozua en de stenen

Lied: Komen ooit voeten gevleugeld (*melodie: Lof zij de Heer ... NLB 868, GvL 484*)

Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord: wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huid'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – vrede, de weg voor mijn voeten.

Gebeden

Lied: The Captives' hymn (*Margarte Dryburgh, 1943*)

Father, in captivity	Vader, in gevangenschap
we would lift our prayer to Thee,	richten wij ons gebed tot U
keep us ever in Thy love,	omring ons immer door uw liefde,
grant that daily we may prove,	geef dat wij dagelijks laten zien,
those who place their trust in Thee	dat zij die op u vertrouwen
more than conquerors may be.	meer dan overwinnaars zijn.

Give us patience to endure,	Geef ons geduld om te verduren
keep our hearts serene and pure,	houd onze harten zuiver en klaar,

grant us courage, charity,
greater faith, humility,
readiness to own Thy will,
be we free or captive still.

geef ons moed, barmhartigheid,
meer geloof en nederigheid,
bereidheid om naar Uw wil te leven,
of wij nu vrij of gevangen zijn.

May the day of freedom dawn,
peace and justice be reborne,
grant that nations loving Thee,
o'er the world may brothers be,
cleaned by suff'ring, known rebirth,
see Thy Kingdom come on earth.
Amen

Moge de dag der vrijheid dagen,
vrede en recht opnieuw ontstaan,
geef dat volkeren die U beminnen,
over heel de wereld broeders zijn,
door tijden gelouterd, opnieuw geboren,
Uw koninkrijk zien komen op aarde.
Amen

Lied: Ga mee met ons (*melodie: Blijf mij nabij ... NLB 247*)

Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomst-mens ten doop.

Zegenbede